

Routebeschrijving

Dit ommetje bestaat geheel uit geasfalteerde of bestrate wegen. Het is handig om de folder van te voren te lezen.

- Begin met uw rug naar de COOP, Laan 1945 nr. 22, Weurt. Loop linksaf de Laan 1945 in en neem de eerste straat rechts: Eisenhowerlaan (begint met tegelpad). Ga achterin deze straat naar links en neem aan het eind schuin voor u het voetpad. Dit komt uit op de Jonkerstraat. Recht tegenover ziet u de villa Het Kasteel (1). Sla rechtsaf en zie op de hoek villa Buitenhof (2). Steek de Van Heemstraweg over, houd rechts aan en volg het voetpad schuin naar de Pastoor van der Marckstraat.
- Daar staat links op nr. 1 een oude T-boerderij (3) met rechts ernaast info via QR-code. De omvang is goed te zien als u een 50 m verderop nog eens omkijkt. Sla vervolgens linksaf de Kerkstraat in met links een T-boerderij (4) en rechts de pastorie (5) en de kerk (6).
- Loop omhoog naar de dijk. Hier staat het beeld De Dijk van Cor Litjens: De vier pilaren staan voor de 4 dorpen van Beuningen, bovenlangs verbonden door de Dijk.
- Sla linksaf de dijk op. Neem de eerste weg links: de Scharsestraat. Op nr. 15 ziet u een krukhuisboerderij (7) en op 13 een hallehuisboerderij (8). Loop de weg uit.
- Steek de Van Heemstraweg over en ga rechtsaf het fietspad op. Sla linksaf de Oude Koningstraat in en neem meteen het voetpad links de wijk in. Blijf dit voetpad volgen langs het grasveld. Sla aan het eind even rechts en meteen weer links de Mariënweerd in.
- Volg de weg met de bocht naar rechts. Loop door tot de Laan 1945 en sla die linksaf in. Links staat de Kloosterhof (9). Neem de 3^e weg rechts: Bevrijdingsstraat. Aan het eind hiervan ziet u op de Thomas van Heereveldstraat 71a een hallehuisboerderij (10).
- Sla linksaf deze Heereveldstraat in. Op de nrs 17-31 ziet u de 'commieshuizen' (11). Neem na nr. 16 de weg links met uitzicht op de kerk: de Postkantoorstraat. Op nr.34 ziet u de oude Post (12).
- Loop de Postkantoorstraat verder door en sla op het kruispunt linksaf, de Laan 1945 in. Even verderop bent u terug bij het startpunt.

Geschiedenis

De naam Weurt komt als 'Vurde' al voor vanaf 815, als bezit van de abdij Lorsch. Weurt viel met zijn kapel, op de plek van de huidige kerk, onder de Stevenskerk in Nijmegen. Voordat Weurt in 1818 bij Beuningen werd gevoegd, was het een zelfstandig schoutambt. De families van Kesteren en van 't Lindenhout waren belangrijke schoutenfamilies. Weurt bezat vanaf de 17^e eeuw ook een kasteel. Onder andere Gerrit Willem van Balveren en Adriaan van Rendorp, resp. burgemeester van Nijmegen en van Beuningen, hebben hier gewoond. Theodorus Burgers, steenfabrikant, sloopte het kasteel en bouwde de huidige villa. Toen de protestantse prins Maurits in 1648 de 80-jarige oorlog won, moesten de katholieken hun kerk afstaan aan de protestanten. De katholieken kerken in een schuilkerk in Ubbergen. In 1797 kregen ze onder Napoleon hun kerk weer terug, met uitzondering van de toren. De huidige kerk werd in 1898 gebouwd met stenen, die geschonken werden door de familie Burgers. Deze rijke steenfabrikanten woonden in zeer grote villa's en waren zeer bepalend in Weurt in allerlei besturen. Ze bouwden huizen voor hun arbeiders onder andere de zgn commieshuizen (zie nr. 11). De mensen waren daardoor erg van hen afhankelijk en durfden niet tegen hen in te gaan. (Bron: De Nije Weg).



© Stichting Wandelen in Beuningen.
De Beuningse Ommetjes zijn een samenwerkingsproject van de Stichting [Wandelen in Beuningen](#) en de Stichting [Historisch Besef Beuningen](#), gesubsidieerd door de gemeente Beuningen. Initiatiefneemster Marike de Valk heeft deze route ontworpen en de folder samengesteld. Voor info over tekst en foto's zie de websites van genoemde stichtingen.
Disclaimer: U loopt de route op eigen risico.



De gemeente Beuningen bestaat uit de vier dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Dit ommetje loopt door het dorp **Weurt** en een stuk over de Dijk. Deze route laat veel zien van de geschiedenis van Weurt. De dijkopgang is waarschijnlijk te steil voor mensen in een rolstoel. U kunt dan beter teruglopen naar de Van Heemstraweg, die rechtsaf opgaan en verderop rechts de Scharsestraat bekijken. De totale route is 3,7 km.



1. Het Kasteel (1873)
Vroeger een echt kasteel: Huys te Weurt. Er woonden verschillende adellijke families: Van Eck van Panthaleon, Van Balveren en Van Rendorp.

2. Villa Buitenhof (1893)

'Buiten de hof' (bedoeld werd: het Kasteel) gebouwd door zoon van Th. Burgers. De Van Heemstraweg werd midden door de tuin aangelegd. Heeft mooie, gratis beeldentuin: galeriedetweeling.nl



3. Hofstede te Weurt (1600)
T-boerderij, waarvan oudste deel dateert uit 1600. Later verder uitgebouwd. Eerste bekende bewoner was de burgemeester van Nijmegen: Van Balveren.

4. Kerkstraat 23

T-boerderij uit 1800. In het voorhuis was vroeger een café. Burgemeester Jan Faassen van Weurt heeft hier gewoond rond 1815.



5. R.K. pastorie (1923)
Architect: Nijmeegse Charles Estourgie. Samen met kerk en klooster teken van de katholieke opbloei na de reformatie.

6. Andreaskerk (1898)

Neogotische dorpskerk met nog gaaf interieur. Orgel uit 1777 en preekstoel eind 18^e eeuw en gebrandschilderde ramen. De klokken werden in WO II gevorderd en omgesmeed tot wapens.



Jonkerstraat: genoemd naar de adellijke families die het kasteel aan deze weg bewoonden.
Past. Van der Marckstraat: pastoor in Weurt van 1903 – 1937. Hij zette zich in voor het onderwijs en richtte vele verenigingen op sociaal cultureel terrein op.
Thomas van Heereveldstraat: Thomas was een journalist uit Weurt, die in het concentratiekamp van Sachsenhausen is omgekomen.
Van Heemstraweg: Baron Schelto van Heemstra was commissaris van de Koningin in Gelderland van 1925-1946.

Legenda: start/eindpunt bezienswaardigheid km



7. Krukboerderij (1860)
Plattegrond in de vorm van een deurkruk. Links een opkamer, rechterdeel later aangebouwd. Ooit gemeentelokaal en burgemeesterswoning.

8. Hallehuisboerderij (1860)
Oude keuterboerderij. Later bewoond door eierhandelaar Jan Smits, die met paard en wagen eieren ophaalde bij de boeren en deze verkocht.



9. Kloosterhof
Op de plek van het huidige dorps huis/basisschool stond vroeger een grote pachtboerderij, de Kloosterhof, bezit van de abdij Mariënweerd. Afgebroken in 1969.

10. Hallehuisboerderij (1860)
Met een deel in het midden en stallen er langs, rieten zadeldak met wolfeinden en kleine zoldervensters in de topgevel voor. Stond vroeger in het buitengebied van Weurt.



11. Commieshuizen
Vier dubbele woningen gebouwd in 1906 door St. Werkmansbelang om de steenfabriekarbeiders beter te huisvesten.

12. Oude postkantoor
Links naast de deur staat op dit huis uit 1965 nog: 'De oude post'. Lange tijd was hier het postkantoor gevestigd, vandaar ook Postkantoorstraat.

